



In gesprek met Joyce uit Hemiksem

Hemiksemse wedding planner brengt boek (opnieuw) uit

Als destination wedding planner organiseer je niet vaak huwelijken in Hemiksem. Behalve haar eigen huwelijk dan, dat doorgaat op de binnenkoer in de abdij. Ook dichterbij de deur trouwen? Met haar boek 'The Wedding Plan' helpt ze jou je eigen huwelijk te plannen van a tot z.

Hoe word je wedding planner?

Joyce: 'In 2009 begon ik met de organisatie van evenementen. Ik werkte toen corporate incentives uit. Dat zijn meerdaagse evenementen in het buitenland voor bedrijven die hun klanten of personeel wilden bedanken. Ik werkte het programma uit, trad in overleg met lokale leveranciers om het evenement op poten te zetten en zorgde dat alles vlot verliep gedurende het hele event. Na enkele jaren begon ik te dromen van een eigen zaak. Ik had al heel wat ervaring opgebouwd als event planner in het buitenland, en startte in 2017 parallel met mijn eigen bedrijf als wedding planner. Die eerste trouweesten waren heel kleinschalig. Nu organiseer ik trouweesten op idyllische locaties in bijvoorbeeld het Italiaanse Toscane of de Franse Loirestreek.'

Heb je een speciale opleiding gevolgd om wedding planner te worden?

Joyce: 'Ik volgde een opleiding tot wedding planner in afstandsonderwijs. Die opleiding was erg algemeen, droeg en traditioneel. Ik had

ook eerder een bachelordiploma in Toerisme behaald en als planner van incentives had ik natuurlijk ook heel wat ervaring opgedaan. Ik heb geleerd om goed te luisteren naar

'Maak keuzes die passen bij jullie als koppel, doe niet gewoon wat iedereen doet. Het is jullie dag, kies wat jullie belangrijk vinden.'

wat mijn klanten wilden, maar tegelijk ook out-of-the-box te denken en juist op zoek te gaan naar vernieuwing. Als wedding planner van buitenlandse trouweesten leer je ook eerder aan bij de reissector en hospitality sector, dan bij de huwelijksbranche. Het is belangrijk om

overall voelsprietten te hebben, die je kunnen doorverwijzen naar lokale partners en leveranciers. Dat is niet evident als je als wedding planner die ervaring niet hebt.'

Je organiseert vooral trouweesten in het buitenland. Kunnen alleen die koppels bij jou terecht?

Joyce: 'Mijn hart ligt echt wel bij het organiseren van bruiloften in het buitenland. Dat is ook waar mijn passie en kennis ligt. Of ik nu gevraagd word om een trouweest te organiseren in Frankrijk, Portugal of Spanje, ik heb quasi overall contacten die me kunnen doorverwijzen naar lokale dienstverleners. Die lokale contacten zijn heel belangrijk in mijn werk. Ik ken zelf heel veel locaties en leveranciers, maar mijn lokale contactpersonen zijn veel beter op de hoogte van veranderingen. Is een bepaald boetiekhotel bijvoorbeeld overgenomen, en is de kwaliteit achteruit gegaan? Dan hoor ik daarvan. Dat is een enorme meerwaarde in deze sector.'

Hoewel mijn expertise echt bij buitenlandse trouweesten ligt, doe

ik af en toe toch trouweesten in België. Maar het mag allemaal wel net ietsje meer edgy zijn met focus op beleving. Ik ben altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen. Een speciale locatie waar je zelf alles moet voorzien, van elektriciteit tot tent? Daar sta ik ook altijd voor open.'

Wat doet een wedding planner? Is er een verschil met buitenlandse trouweesten?

Joyce: 'Als wedding planner werk je samen met het koppel voor de organisatie van hun huwelijk. In het eerste gesprek leer je elkaar kennen. Dat eerste gesprek is heel belangrijk, want het is cruciaal om te weten te komen wat belangrijk is voor het koppel. Vervolgens ga je samen aan de slag om het trouweest te organiseren. Als wedding planner werk je bijvoorbeeld het draaiboek uit. Hoe zal de dag in elkaar zitten, wat is de timing? Je hebt contact met leveranciers om alle elementen op elkaar af te stemmen. Van type stoel, bloemenstyling tot de kleur van de borden, elk detail is belangrijk. Je bespreekt ook het budget. Waar kan je besparen, waar kan je beter investeren? Voor destination weddings doe je natuurlijk al die zaken ook, maar het gaat nog verder dan dat. Je helpt bijvoorbeeld ook bij papierwerk met de lokale overheden, en organiseert vaak een heel weekend, in plaats van slechts één dag. Dat vind ik heel leuk. Je leert het koppel en de gasten veel beter kennen.'

Je bracht begin 2021 het boek 'The Wedding Plan' uit. Vorig jaar werd het boek opgepikt door Uitgeverij Lannoo. Van waar kwam het idee van een boek?

Joyce: 'Ik ben er eigenlijk al een aantal jaar mee bezig. Het begon met een e-mail om wat extra info mee te geven aan mijn klanten. Die mail groeide uit tot een leidraad van wel honderd pagina's. Toen heb ik beslist om al die info te bundelen tot een boek. Ik heb een aantal uitgeverijen gecontacteerd om het boek op de markt te brengen, maar voelde dat ik dan te veel controle moest afgeven. Ik wilde graag zelf beslissen over de

inhoud en vormgeving. Uitgeverij Lannoo kwam pas op mijn pad nadat ik het boek zelf had uitgegeven. Dankzij de heruitgave bereik ik nu wel een veel breder publiek met het boek. Daar ben ik blij om, want ik schreef het boek om koppels te helpen bij het organiseren van hun huwelijksfeest. Nu kan ik dus nog meer koppels helpen! Ik krijg nog steeds enorm positieve feedback op het boek. Het is echt een complete gids, met een concreet stappenplan, prioriteitenlijstjes en checklists. Maar het is vooral een



boek met inside tips uit de trouwsector. Wat zijn typische valkuilen, waar moet je bij stilstaan, hoe kan je geld besparen? Dat appreciëren de lezers echt.'

Heb je tips voor onze lezers die zelf een trouweest aan het plannen zijn?

Joyce: 'Mijn boek kopen natuurlijk! Wel, ik zou koppels vooral op het hart drukken om op tijd te beginnen met plannen. Zaken als een locatie moet je vaak heel ver op voorhand vastleggen, en ook je trouwjurk koop je best niet te laat. Daarnaast raad ik ook alle koppels aan om op voorhand prioriteiten vast te leggen. Wat wil je als koppel? Wat vind je belangrijk? Misschien vind je bloemen enorm

belangrijk, maar hoeft die photo-booth niet voor jullie? Bespaar je liever op drukwerk, om meer geld uit te geven aan je fotograaf? Ben je een grote muziekiefhebber, en wil je een live-band? Maak keuzes die passen bij jullie als koppel, doe niet gewoon wat iedereen doet. Het is jullie dag, kies wat jullie belangrijk vinden.'

Je trouwt binnenkort zelf. Waarom koos je als destination wedding planner voor een huwelijk in Hemiksem?

Joyce: 'Ik ben zelf afkomstig uit Schelle, maar heb veel goede jeugdherinneringen aan Hemiksem. Wij kwamen vroeger regelmatig naar evenementen in Cinema Lux en later Depot Deluxe. We wonen ondertussen al heel wat jaren samen in Hemiksem, en onze familie en vrienden wonen hier ook bijna allemaal in de buurt. Toen we hoorden dat je de binnenkoer van de abdij van Hemiksem kan huren voor je trouweest hebben we dan ook niet getwijfeld. Zo'n prachtige, exclusieve locatie, vlak bij de deur, dat konden we niet aan ons voorbij laten gaan. Trouwens, de binnenkoer doet me zelfs een beetje denken aan de Plaza Mayor in Madrid! Ik sta natuurlijk zelf in voor de planning van ons trouweest, maar een vriendin zal wel ceremoniemeester zijn. Zo kan ik op de dag zelf toch vooral genieten van het feest, zonder achter de schermen bezig te zijn.'

Wat staat er nog op je wedding bucketlist?

Joyce: 'Ik geniet van elk feest dat ik organiseer. Omdat de locatie telkens anders is, is het telkens weer een nieuwe uitdaging. De afgelopen jaren organiseerde ik al huwelijken in Spanje, Portugal, Italië en Frankrijk. Ik zou in de toekomst wel eens een huwelijk willen organiseren in een land zoals Letland of Slovenië: een bestemming die een beetje out-of-the-box is. Maar als ik echt moet dromen, zou ik graag eens een huwelijk organiseren op een bestemming buiten Europa. Een trouweest in Zuid-Afrika, of op de Maldiven bijvoorbeeld, dat is weer een hele andere ervaring.'